

Sociaal jaarverslag 2017

SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Woord vooraf

Beste mede-parochianen,

Het is een voorrecht om pastoor te mogen zijn van de parochie Zalige Titus Brandsma. De 10 geloofsgemeenschappen hebben allemaal hun eigen charisma. Bij Veenendaal blijkt dat doordat er steeds weer nieuwe initiatieven genomen worden: zoals dit sociaal jaarverslag, of de kennismakingzondag voor mensen die wat verder van de kerk staan en de vervolgavond daarop en de fairtrade erkenning. Vooral ben ik blij dat in Veenendaal naast de trouwe oudere parochianen ook jonge gezinnen hun actieve betrokkenheid tonen. Dat stemt hoopvol voor de toekomst, en dat is ook belangrijk voor onze samenleving. Want wij hebben als katholieken een taak in deze wereld: om in woord en daad te getuigen van de liefde van God, door betrokken te zijn op elkaar en op de samenleving. De katholieke kerk is een wereldkerk, en dat is belangrijk nu wij ons steeds meer bewust worden hoe de Nederlandse samenleving verbonden is met mondiale vraagstukken. Onze paus heeft met zijn brief 'Laudato si' op een voortreffelijke manier aangegeven hoe wij vanuit ons geloof de mensheid kunnen dienen, niet alleen wat betreft de grote vragen op het gebied van milieu, immigratie, armoede en politiek, maar ook hoe wij in onze eigen persoonlijke situatie kunnen bijdragen. Ik ben blij met het positieve élan van de geloofsgemeenschap in Veenendaal, en hoop dat velen zich erbij aansluiten en dit willen ondersteunen.

Pastoor Henri ten Have



De Rooms katholieke Salvatorkerk

Misschien komt u af en toe naar de kerk, of misschien wel wekelijks. Misschien zou u meer betrokken willen worden of wellicht leest u al regelmatig over de kerk. In dit Sociaal Jaarverslag blikken wij met u terug op het vorige jaar en nemen wij u mee naar 2018. Want, waar wij in 2017 gebleven zijn, willen wij in 2018 weer verder gaan. En misschien wel een stapje meer zetten.

Samen kerk zijn

Het pastoraalteam verdeelt zijn aandacht over de tien kerken die de Zalige Titus Brandsma parochie telt. De Pastoraatsgroep

is daarom het eerste aanspreekpunt op pastoraal gebied en de Locatieraad zorgt voor de praktische uitvoering binnen de Salvatorkerk. De kerntaken van de kerk zijn: liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw. Binnen deze deelgebieden zijn zo'n 170 vrijwilligers actief. De kerk is er voor iedereen die gelooft in Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan is uit de dood. Maar ook voor wie het moeilijk heeft of het gevoel heeft dat God minder nabij is. Gaat het enkel om een persoonlijke relatie met God? Nee, ook de relatie tussen mensen is belangrijk. Zeker in tijden als deze waarin de overheid aanstuurt op zelfredzaamheid en de maatschappij steeds individualistischer is geworden, biedt de kerk soms uitkomst. Uw steun was in 2017 ontzettend waardevol. In dit jaarverslag leest u waarom. Mogen wij ook dit jaar (weer) op uw (financiële) steun rekenen?

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naasten lief als uzelf". Mat. 22:37-39

Vieren (Liturgie)

De Eucharistie is de centrale viering in de Katholieke kerk. Vieren doen we om wat Jezus ons gegeven heeft te gedenken. De Salvatorkerk heeft gemiddeld zo'n 170 kerkgangers per week tijdens zondagsvieringen. Uit de enquête, die wij begin 2017 onder parochianen hielden, is gebleken dat een kwart van de ondervraagden wekelijks naar de kerk gaat. Een even groot deel gaat alleen op hoogtijdagen. Meer dan 60% gaat minstens een keer per maand of vaker.

Eucharistievieringen worden afgewisseld met Woord & Communievieringen. En bijna elke week wordt de viering opgeluisterd door een parochieel koor, zoals het moderne koor Kleurrijk of de meer traditionele koren zoals Laudate Dominum, Feniks of de Scola. De Salvatorkerk heeft ook nog twee eigen koren, namelijk het Willibrordkoor en het Salvator kinderkoor.

Ongeveer een keer per maand vindt er een gezinsviering plaats zodat ouders met kinderen zich ook thuis mogen voelen in het huis van God. En sinds eind vorig jaar is er ook een wekelijkse Eucharistie op donderdagavond.



*"Het is fijn dat we de verhalen zo kunnen vertellen dat de kinderen deze begrijpen. Het is mooi om te zien dat je echt een band met ze opbouwt". Mónica Sabel Lago (vrijwilligster Kindernevendienst)**

"Als je Jezus in verbondenheid met de gemeenschap kan 'voelen', dan kun je niet anders dan vrolijker thuiskomen".

*Marina Pressato (Vrijwilligster Gezinsviering)**

Godsdienstonderwijs (Catechese)

Iets willen leren over het geloof, of meer in het geloof willen verdiepen? Voor zowel kinderen als volwassenen biedt de parochie cursussen en activiteiten aan. Denk bijvoorbeeld aan ouders en kinderen die mee op weg worden genomen met de doop, Eerste Communie en Vormsel. Wekelijks is er ook een Kindernevendienst. De kinderen leren daar op eigen wijze het verhaal van Jezus dat centraal staat in de viering. Daarnaast hebben we door het jaar heen activiteiten voor kinderen gehad. Zoals de Kathokids waarbij kinderen vanaf de Eerste Communieleeftijd praten over Bijbelverhalen en in het teken daarvan iets moois maken. Ook met Palmzondag en Sint Maarten waren er activiteiten die het afgelopen jaar goed werden bezocht. Voor volwassenen waren er meerdere programma's. Hieronder vallen: de basiscursus Katholiek geloof, Bijbelcursus voor Dummies en de activiteiten van de Jaarthemagroep.

Omzien naar elkaar (Diaconie)

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord 'Diaconia' wat betekent: dienen ofwel 'naasteliefde'. Wezenlijke hulp aan ouderen, eenzamen of mensen die het moeilijk hebben, voorziet hierin. Het afgelopen jaar heeft de kerk door middel van vrijwilligers zich onder meer ingezet voor diverse doeleinden.

De allerarmsten (Missie, Ontwikkeling & Vrede)

De MOV heeft afgelopen jaar in samenwerking met de Catharinastichting aandacht gevraagd voor verbetering van onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking in Namanga. En de MOV steunt het project van pater Bernard Kersten, Solidair met India, alweer 20 jaar. Jaarlijks komt pater Bernard in de Salvatorkerk hierover vertellen om geld in te zamelen. In de loop der jaren heeft onze kerk een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van meisjeshuizen, scholen, sanitaire voorzieningen, etc.

Ouderen, alleenstaanden, zieken en gehandicapten

Voor niet iedereen is het vanzelfsprekend dat er op zondagmiddag bezoek en afleiding is. Elke derde zondag van de maand wordt er daarom in de kerk een Omgekeerd Huisbezoek georganiseerd. Deze lunch is voor alleenstaanden die graag de maaltijd met elkaar delen.

Het hele jaar door ziet de Liduinawerkgroep om naar zo'n 60 (eenzame) ouderen, zieken en gehandicapten en met Pasen en Kerst zelfs 90. Ook afgelopen jaar vond er weer een ontmoetingsdag plaats waarbij men ook de ziekenzalving kon ontvangen. Verder mochten bewoners van verzorgingshuis de Meent, alsook mensen in het ziekenhuis op bezoek rekenen.



En ook....

Vorig jaar behaalden wij de titel Fairtradekerk: hiermee vragen wij aandacht voor Eerlijke Handel in ontwikkelingslanden. Voor de tweede keer op rij gaf Romaine Wheeler uit Mexico een benefietconcert ten goede van onderwijs en zorg voor de Tarahumara-indianen. En we hebben diverse inzamelacties gehouden voor de Voedselbank.

Liefdadigheid (Caritas)

De samenleving wordt steeds complexer en mensen weten steeds moeilijker hun weg te vinden. Mensen met problemen -ongeacht hun afkomst- domineren al jaren de kerkelijke hulplijst. De parochie heeft een Caritas Instelling (PCI) die nauw samenwerkt met de lokale werkgroep. De kerk wil mensen, die in de huidige participatie-samenleving moeilijk de weg vinden, helpen. Dit vraagt om een brede aanpak. Wij gaan daarom samen met andere kerken in Veenendaal een centraal punt aanbieden, waar mensen alle hulpvragen kunnen stellen. Dat wordt het Diaconaal Platform Veenendaal op Markt 10. Dit Platform wordt in maart 2018 geopend. Deze missie is er op gericht mensen te helpen die geen helper hebben.

*"Binnen één dag kunnen we een besluit nemen. De gemeentelijke overheid kan dat niet". Koen Stringa (penningmeester PCI)**

Gemeenschapsopbouw (Samen kerk zijn)

Wat is er allemaal voor nodig om een gemeenschap te kunnen zijn? Allereerst een gebouw dat onderhouden moet worden. En natuurlijk de verbinding met elkaar. Elke zondag na de viering is er daarom gezellig koffiedrinken. Alleen wanneer je een gemeenschap bent, lukt het om bijvoorbeeld:

- activiteiten te organiseren zoals het Omgekeerd Huisbezoek;
- een MOV te vormen die zich beraadt over de missie die wij als kerk willen steunen;
- en om op interkerkelijk vlak de samenleving van dienst te zijn.

Om een gemeenschap te kunnen zijn en alle taken uit te voeren, zamelen we geld in met diverse acties. Met alleen de Kerkbalans redden we het namelijk niet. Dit jaar hebben we met hulp van vele vrijwilligers € 700 opgehaald met het inzamelen van oud papier. De rommelmarkt bracht € 3000 op en de kerstmarkt € 400. Ook dat vraagt om een planmatige aanpak. De kerk kan alleen bestaan door samen kerk te zijn. Uit de enquête is gebleken dat niet alleen de kerkgangers en degenen die deelnemen aan activiteiten de kerk steunen, maar ook mensen die niet naar de kerk gaan. Ook zij onderkennen het maatschappelijk belang van kerken.



Het oog op de toekomst

In het nieuwe jaar staat ons weer veel te doen: de (gezins)vieringen, een nieuw vastenproject, het ouderenbezoek, de Kathokids, etc. En we willen een stapje meer doen. Uit de enquête bleek dat zowel jong als oud het belangrijk vinden dat jongeren weer een plek in de kerk krijgen. Daar willen we wat mee doen. Wat? Dat en meer kunt u volgen in onze wekelijkse Nieuwsbrief. Als u deze nog niet ontvangt, dan kunt u zich daarop abonneren via de website of via het secretariaat. 'Samen kerk zijn' kunnen we alleen met steun van vele vrijwilligers. Ook in 2018 kunnen wij weer hulp gebruiken. Wilt u ook helpen? Op de website ziet u een vacatureoverzicht. Heeft u vragen daarover? Mail dan naar de Locatieraad via lr@pztb.nl.

*"De ouderen
komen wel,
denk aan de
jongeren".
Anoniem***

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal
Adriaen van Ostadelaan 54
3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

<https://www.facebook.com/groups/529595180408729/>
Kerkbijdragen: NL40 RABO 0113 9881 09

*citaat uit TitusBreed

**citaat uit enquête 2017

"Geef om je kerk"
Actie 
Kerkbalans