



Heilige Mis in onze kerk

op donderdag 11 juni en zondag 14 juni. U moet er wel voor reserveren.

Na vijftien lange weken wachten kunt u weer de H. Communie ontvangen in de eucharistieviering met pastoor ten Have en dat op zondag 14 juni om 11:00 uur. Ook zal pastoor ten Have voorgaan in de viering op donderdagavond 11 juni om 18:30 uur. Maar daarin zal de H. Communie nog niet uitgereikt mogen worden.



Onze geloofsgemeenschap treft alle voorzorgsmaatregelen zodat u verantwoord en veilig de H. Mis kan bijwonen. Per eucharistieviering worden 30 kerkgangers toegelaten. U moet vooraf wel uw plaats(en) reserveren.

Veilige kerkgang

Onze parochie en geloofsgemeenschap volgen de eisen, die de bisschop (ook de overheid en RIVM) stelt voor de vieringen.

Ook in en rond de kerk geldt natuurlijk de 1½ meter afstand.

Desinfectie van uw handen is nodig vóór het binnengaan van de kerk en vóór het ter communie gaan. Pastoor Ten Have reikt u de hostie uit met behulp van een pincet of lepeltje.

U kunt erop vertrouwen dat onze geloofsgemeenschap alles goed regelt.

U loopt via de hal rechtstreeks de kerk in en wordt er uw zitplaats in de kerk aangegeven.

Reserveren

Hoe reserveert u een zitplaats in een viering?

U kunt bellen met Cisca Groothedde via tel.nr: 52 61 27.

Of u stuurt een e-mail naar:
Titus.veenendaal@gmail.com.

Voor de viering van 11 juni kan dat tot uiterlijk dinsdag 17:00 uur. Voor de viering van 14 juni kunt u zich aanmelden op donderdag 11 juni vanaf 10:00 uur t/m vrijdag 12 juni 17:00 uur. Er wordt gevraagd het volgende bij uw aanmelding door te geven:

- * uw naam en telefoonnummer;
 - * komt u alleen, of komt u samen met uw partner of andere huisgenoot;
 - * komt u samen met uw thuiswonende kinderen, met hoeveel gezinsleden bent u;
 - * heeft u of uw partner/gezinsgenoot gezondheidsklachten, met name verkoudheid of verhoging (38°)?
- *U kunt hierbij ook een **misintentie** opgeven, omdat het intentieboek in de kerk niet meer gebruikt mag worden. De andere misintenties lopen via ons secretariaat. Als de 30 plaatsen zijn toegewezen, stopt de inschrijving.

Naar de kerk, hoe gaat dat in zijn werk?

Wilt u alstublieft een kwartier vóór het begin van de viering aanwezig zijn op het kerkplein? (Natuurlijk op 1½ meter afstand tot andere kerkgangers.)

Er wordt nagegaan of u een plaats hebt gereserveerd en of u en uw metgezel(len) geen nieuwe gezondheidsklachten hebben. Daarna krijgt u desinfecterende vloeistof op uw handen.

U loopt dan de kerk in en wordt u een plaats aangewezen. Denk steeds aan de 1½ meter. Wanneer u alleen bent, heeft u een plaats op 1½ meter afstand van mede-kerkgangers. Een paar of de leden van een gezin mogen naast elkaar zitten, op 1½ meter van anderen.

Hoe verder?

* De **uitreiking van de communie** vindt op een bijzondere wijze plaats.

Het ter communie gaan wordt eerst aangereikt aan de ene kant. U loopt midden op het middenpad naar voren. U ontsmet daar nog even uw handen en ontvangt dan de communie. Dan hetzelfde voor de andere kant. U loopt allen dus in het midden van het middenpad. Teruglopen zoveel mogelijk langs de muur. Onze pastoor staat achter een doorzichtig scherm wanneer hij de hostie op uw hand legt. Als u dat liever heeft, kunt u de hostie ontvangen op een meegenomen schone, katoenen, witte zakdoek.

* Er is **geen koor- of samenzang**. Wel cantor(es) en pianist(e)

* De **collectes tijdens** de viering gaan niet door. Maar bij het in- en uitgaan van de kerk staan op de achterste banken schalen gereed voor de eerste en tweede collecte. Deze niet vergeten.

* Na afloop verlaten we de kerk allemaal onder begeleiding van de BHV-er, de achterste banken eerst. **Vanaf een kwartier** na de viering is er weer **gelegenheid voor gebed of het opsteken van een kaars** in de Mariakapel

* Helaas zal er na afloop geen koffie worden geschonken. Bij ons is het niet mogelijk om dan de 1½ m. afstand te bewaren.

Hoe gaat het vanaf juli?

Als de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft, worden vanaf de maand juli 100 kerkgangers per viering toegelaten. Het aantal dat er dan in kan met de 1 ½ m afstand, moet nog bekeken worden.

In TitusBreed die in het laatste weekend van juni uitkomt, leest u hier meer over.

Collectebon

U heeft het vaak gehoord in deze coronatijd: betaal zo min mogelijk met contant geld, u kunt beter pinnen of contactloos betalen.

Munten en muntbiljetten gaan door heel veel handen, bij het gebruik van de pinpas is er nauwelijks of geen contact van hand op hand. Bij de collectes in onze kerk is betalen ook mogelijk met collectebonnen. Dat is een veel veiliger betaalmiddel dan contant geld. Het bewaren en vervoeren van contant geld levert ook nog eens risico's op.

Via ons secretariaat kunt u kaarten met 20 bonnen kopen. Er zijn kaarten met bonnen van € 1,-, € 2,50 of € 5,-.

Het secretariaat is op dinsdag- en donderdagmorgen geopend van 9:30 tot 11:30 uur. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar veenendaal@pztb.nl.